



Steckbrief von Noblesse



| | |
|---------------------------------|--|
| Ich lebe bei | Ton & Mia Visser en als de kinderen er zijn ook met Thomas, Jenise, Jouri en Thijmen. |
| Ich wohne in | Den Haag/Holland, in het centrum en toch dicht bij het bos. Maar ik woon ook voor de helft van het jaar in het buitenland. Tot nu toe in Frankrijk (Dordogne) maar mijn baasjes gaan Frankrijk verruilen voor Duitsland. Ik ben dus gewoon erg internationaal! In wat voor taal moet ik dit nu schrijven? Nederlands, Frans of Duits of toch noch Zwitsers? Ik weet het niet meer! |
| Der Boss im Hause ist | Eigenlijk heb ik gewoon twee baasjes en dat is wel zo makkelijk. Een baasje voor binnenshuis en een baasje voor buitenshuis. En dan ben ik natuurlijk ook altijd nog mijn eigen baas of niet soms? |
| Meine Ausbildung | Ge woon een goede hondenopvoeding. Eerst de puppycursus, toen de basiscursus gehoorzaamheid en daarna de vervolgcursus samen op pad. En daarnaast leer ik natuurlijk ook nog leuke dingen van mijn baasje. Hij wil nu hondensport met mij gaan doen, nou ik wil wel. |
| Mein Beruf | Wat een vraag! Ik ben toch gewoon <u>Chef Beveiliging</u> . Zeg mij maar waar mijn territorium ophoudt en er komt echt niemand ongemerkt het terrein op. Ik houd ze echt staande. Mijn roedel is mijn alles. |
| Ich liebe besonders | Uitgaan met mijn baasjes. Liefst eerst met de auto en dan leuke dingen doen of liever nog op vakantie. Hoewel, lekker rennen aan het strand vind ik ook helemaal top! Dan ga ik helemaal uit mijn dak en slaap dan daarna zo lekker. |
| Meine besten Freunde und warum? | Mijn beste vriend is Jouri, de kleinzoon van mijn baasjes. Jouri was erbij toen ze mij uit Zwitserland hebben opgehaald en sinds die tijd zijn we de beste maatjes. Maar ik heb ook een hondenvriend die heet Koos. Het is een American Stafford, zo stoer joh! Mijn baasje zegt dat hij helemaal niet bij me past maar ik ben helemaal verliefd op hem. Ja, je leest het goed het is een hij, nou geweest dan. Maar hij gebruikt zo'n lekkere after shave die is gewoon niet te weerstaan. |
| Meine Stärken | Mijn baasjes zeggen dat ik erg sociaal vaardig ben naar andere honden en ze vinden mij de liefste en trouwste hond van de hele wereld. En om eerlijk te zijn ik zou mijn baasjes ook voor geen goud willen missen hoor! |
| Meine Schwächen | Normaal ben ik heel gehoorzaam, maar als in het bos aan het lezen ben in het grote geurenboek en mijn baasje roept me dan wil ik toch altijd wel eerst een bladzijde uitlezen en dat duurt even. Soms geeft mijn baasje dan een harde schreeuw en dan ga ik maar gauw voordat hij boos wordt. Oh ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk als onbekenden op mij toekomen en tegen me gaan praten en me willen aaien nog voordat ik met hen heb kennis kunnen maken. Het gaat mij dan gewoon te snel! Ja, en dan nog iets, ik wil het eigenlijk niet bekennen maar ik ben bang van onweer en vuurwerk vind ik helemaal verschrikkelijk. Niet die geluiden op een CD, die ken ik al lang maar ik bedoel in het echt. Ik ga dan liever niet naar buiten en wordt een beetje bibberig. |
| Mein coolster Streich | Ja, dat was toch eigenlijk wel in Frankrijk toen de buurhond dacht dat hij mij kon vertellen hoe de zaken, nota bene op mijn eigen terrein, geregeld waren. Nou ik heb hem een poepie laten ruiken, binnen de kortste keren lag hij onder en stond ik boven op hem en had ik mijn bek vol met haar, jakkes! Nou ik heb nooit meer last met hem gehad en hij ook niet meer met mij hoor want ik ben nooit lang boos! |

